

Jag heter Conny. Jag är försäljare slash reparatör. Lagerpackare - vi gör det mesta här va, vi är bara 3 stycken. Vi säljer knivar, skärbrädor, bandsågblad, kvarnsatser allt det här som du har på köttssidan va, både privat OCH ute i skogen o på köttfirmor.

Jag har jobbat här i 9 år tror jag. Jag är 59 år.

Styckfirmorna dom som skär dom kommer ju in o köper knivar... olika typer utav knivar då. Det finns lika många knivar som det finns användare, alla har sin åsikt.

Vissa ställen kan ha egen kniv men idag tror jag att dom köper in kollektivt, dom får bättre priser då. Jag har jobbat så många år i den här branschen just och hållit på o serva dom här charkmaskinerna... dom små köttkvarnarna som står längst ner där, bandsågar och sånt. Ofta ringer dom och har problem med det... ofta får man lotsa dom fram till vad dom har för maskin för det vet dom knappt. Finns inte mycket kunskap idag ute på butikerna vad det gäller charkmaskinerna utan man ställer bara dit nån som får köra, det är därför det händer så mycket olyckor, det där är inga leksaker utan det är farliga maskiner alltså.

Vi börjar här vid halv åtta men jag e här vid halv 7 för jag vill inte sitta i några köer för jag kommer österifrån så att... 4,8 mil, Åkersberga. Det blir spännande nu när man ska hem. Jag slutar 4. 2 på fredagar.

Många är ju här tidigt i området, alla slaktarna, styckarna om man som så säger, DOM e ju här tidigare än vad vi är, på sommaren börjar ju dom kanske halv 5, 4 halv 5 va. Sen går ju dom hem vid ett - två, även om det är mitt i veckan va. Sommaren här inne, en fredagseftermiddag efter tolv då ser det ut som ett bombhotat samhälle... det e tomt.

Jag har på mig... shorts, t-shirt, eller byxor och t-shirt. Här inne blir ju väldigt varmt som ni känner. En HISKLIGT dålig luftventilation som kostat ett antal miljoner. Nå det blir ju... alla dom här datorerna... det blir ju varmt där inne på kontoret, där inne är det värst, det är olidligt det står fem datorer igång därinne och liksom det e som det bara står och dallrar, helst när det har regnat lite så har man fönstren öppna så man får in den där fuktiga luften DEN e fin... då får man inte släppa pappret i faxen då får man stå och hålla i det för annars viker det sig innan du drar ner det...

Det här har ju varit bageri... så att det där rummet som är där, det är silorummet, stod en stor silo rakt upp, alltså en mjölsilo... gick upp genom våningarna... fast det har ju dom rivit väggar o gjutit igen golv och grejer... 60-50-talet, sen flyttade de.

Här har ju... Lars Öqvist AB... har väl legat här sen 80-talet... 40 år! Vad blir det... 70-talet nån gång flyttade dom hit, låg i Förbindelsehallen först.

Området lär inte ligga kvar. Marken är alldeles för värdefull så den vill dom HA. Och dom områden dom har erbjudit är inte bra, Larsberg eller vad det heter där ute som dom erbjudit, den trafiken du har därifrån... det spelar ingen roll att dom säger att det är 9 minuter längre biltid, man säger alla leveranser å lastbilar o allting va. Du ska ta dig DÄR utifrån o genom tunnlarna här nere o de funkare inte ens idag va. Ut på Essingeleden så hur ska du göra då när du flyttar hela det här gänget som idag kanske tar sig kanske lite andra vägar via Årsta och runt här, dom ska även där bortifrån ner va. Det funkare inte.

Vi har ett nytt treårskontrakt här. Men tre år är inte mycket om man ska hinna planera nåt nytt så det gäller att börja tänka sig för. Jag tror inte att det blir nån ny förhandling om tre år. Om att flytta och vara nära våra kunder? Vi har diskuterat det, det är inte nödvändigt... för att i så fall får dom göra såhär att dom ringer in beställningarna så kör man en leverans per dag. Att man lastar allting i bilen o så åker man en vända vid 12 va... och lastar av grejerna... så då vet dom det... då kan dom beställa innan 12 så finns grejerna va, så i så fall slipningen som dom kommer in med hela dan. Firmorna lämnar ju för slipning här, sina kvarndelar, det e ju det då. Då måste dom ha pejl på det, det har dom knappt idag när dom kan lämna när dom vill.