

Jag heter Dick.

Jag är 45.

Jag jobbar på Gudruns AB.

Jag är allt i allo kan man säga. (*skratt*) Jag har väl varit överallt här.

Jag kom in i branschen genom en gammal svärfar, en gång i tiden, som jobba här. Jag har jobbat här i 16-18 år.

Min arbetsdag. Ja det är så olika. När man är i paketering t ex, det är ju att paketera grejer och allting möjligt som vi har.

Vi börjar kl. sex och slutar tjugo i fyra. Förutom fredagar, då slutar vi tjugo i tolv.

Det bästa med mitt jobb. Ja... det var en svår fråga faktiskt. Mycket är det väl skönt att vi har tidiga fredagar, det är mycket det som gör det. Nå, sen är det väl bra kompisanda här, faktiskt. Inne hos oss i alla fall, som funkar bra. Det är mycket värt det, att man har kul tillsammans. Vi träffas ju många en del efter jobbet, eller så där va. Nå men, det är väl det bästa liksom. Sen, ibland är det väl segt att gå upp tidigt. Åh, jag tycker det är bra.

Min farsa har berättat att när han var liten så gick dom ju hit med min farfar. Då kunde man handla här ute. Till julen då. Köpte julskinkor. Det var väl billigare än affärerna också. Så han säger det, det är ju liksom ett begrepp, Slakthusområdet i Stockholm. Ah, det är ju synd att dom lägger ner det. Jag skiter ju i det för jag har ju bil, men jag tänker på dom som kanske måste gå upp tidigare och ta tåg och bussar om dom flyttar. Hur det kan bli för dom, många kanske slutar. Det är väl ingen rusning till såna här jobb heller idag. Det är väl ingen som vill hålla på med den här skiten egentligen va! Tidiga mornar och tungt och allting. Det är lättare att sitta vid en dator (*skratt*) och tjäna dubbelt så mycket ungefär. Det finns ju inte så många yngre som är intresserade heller. Det är synd att det inte kommer in så mycket yngre. Dom som kommer in många det är väl att man känner folk och så. Känningar inom området så man kan få jobb också liksom. Men det är ju bättre än att gå arbetslös. (*skratt*) Man tycker kanske att många borde ta chansen mer om man får en chans att jobba här.